



# Nieuwsbrief De Buntstekers

November 2018

---

Beste Buntstekers,  
Allereerst een woordje van onze voorzitter,



Hallo allemaal,

“Wat waren wij blij dat U er bij was !!”

Wat een prachtig jubileum hebben wij met zijn allen gevierd ter gelegenheid van  
“40 jaar Buntstekers”.

Dankzij jullie aanwezigheid hebben alle Buntstekers genoten van een prachtig concert op  
zaterdag 20 oktober jl. bij Café Bet Kolen.

Jullie waren er allemaal, oud dirigenten, oud leden, koorleden, zangers en zangeressen,  
donateurs, sponsoren. Maar ook onze huidige dirigent en alle leden met hun partners en  
familieleden waren aanwezig.

Met zijn allen hebben wij er een geweldig feest van gemaakt, en ik denk dat ik namens al  
onze leden kan zeggen “**bedankt**” dat jullie allemaal gekomen zijn.

Wij zullen nog vaak aan deze avond terugdenken, en er zal bij het bekijken van de foto's  
zeker nog over worden nagepraat.

Een groot compliment wil ik dan ook maken aan onze “Eikenhouten-leden” (=leden die vanaf  
het eerste uur lid zijn van onze vereniging), die de organisatie van deze avond in handen  
hadden.

Bij deze willen wij nogmaals iedereen bedanken (reeds eerder ook al gedaan per email) voor  
jullie jarenlange trouw en jullie aanwezigheid op ons 40 jarig jubileum.

Als U nog geen donateur van De Buntstekers bent, maar dit ook wilt worden, neem dan even  
contact op met: [info@buntstekers.nl](mailto:info@buntstekers.nl)

Alle foto's kunt U terugkijken op [www.buntstekers.nl](http://www.buntstekers.nl) of op onze Facebook-pagina.

Met vriendelijke groet:

---

Hans van Laerhoven  
Voorzitter van De Buntstekers.



Hier nog een impressie van ons jubileumconcert en ons jubileumweekend in Winterberg.



Wat deden we ons stinkende best.



De jubileumcommissie



Ook hebben we dit seizoen al opgetreden tijdens de zomerkermis in Tilburg en de TTM, waar we weer ruim voldoende getrakteerd werden op allerlei lekkere dingen, maar vooral de zelfgedraaide gehaktballen ons lekker hebben gesmaakt. Natascha en Arno weer hartstikke bedankt voor de goede zorgen. We zijn op dit moment weer aan het repeteren voor de Sinterklaas intocht in Sleeuwijk, en de Kerstoptredens op Amarant en op de Jan Ligthart school in de Reeshof.

Onder het kopje maak kennis met een Buntsteker is Piet Drijvers nu aan de beurt

Het was 2002 en ik ging luisteren naar diverse optredens in De Philharmonie. Daar trof ik drie bandjes aan zonder bassist. Twee daarvan vroegen me om hun geledingen te komen versterken. En één daarvan werd bemand door enkele mensen van mijn leeftijd. Dat maakte de keuze eenvoudiger temeer omdat hun repetitie-avond op vrijdag was (en is) en juist die dag bij mij nog vrij was. Vol ijver meldde ik me dus de eerstvolgende vrijdag en dat was op 1 februari. Toevallig mijn verjaardag. Een dag waarop ik zelf mag kiezen wat ik doe. Na die nogal onstuimige warrige repetitie waarbij iedereen trachtte zijn mening als de beste naar voren te brengen, zei ik –ondanks alle commotie toch: “tot volgende vrijdag, half negen”. Direct werd ik teruggedfloten. Nee, nee, dat was niet de bedoeling, want de volgende vrijdag was carnaval en de optredens begonnen al eerder. Gelukkig was er één serieus ogend en acterend lid (Joost), die mij bij de arm nam en wegwijs maakte in dat illustere gezelschap. De week erop heb ik me steeds geposteerd naast Joost, mede omdat die het ritme aangaf en dit ondanks alle weerstand nog altijd probeert te doen. Jarenlang heb ik getracht te wennen aan de heersende “cultuur”. Helaas, mislukt. Dus mijn inbreng blijft beperkt tot het spelen op de bas en het schrijven van dit stukje proza. Samen gaan we weer een programma neerzetten (hoop ik) met Kerstliedjes en carnavalsliedjes, zodat we dankzij het vele oefenen thuis weer volop muziek ten gehore kunnen brengen.  
Van jullie bas-blazer Piet (Rielse Piet).

Piet geeft de pen door aan Ruud van Beers, en daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van deze nieuwsbrief. Tot de volgende keer.

Groetjes,  
Peter Nefs

---