



Nieuwsbrief De Buntstekers

2022-1 april 2022

LET OP: Het rekeningnummer van De Buntstekers is gewijzigd naar NL30 RABO 0189 7555 71

Nieuws van het bestuur

Na 32 jaar heeft onze penningmeester Piet van Gorp besloten te stoppen met zijn werkzaamheden als penningmeester binnen het bestuur. Wel blijft Piet als trompettist deel uitmaken van De Buntstekers en heeft hij zich ook aangemeld bij de muziekcommissie. Omdat Piet al 43 jaar lid is en daarvan 32 jaar deel uitmaakte van het bestuur is er besloten Piet *erelid* te maken van De Buntstekers. Namens alle Buntstekers danken wij Piet voor zijn grote inzet bij heel veel verschillende taken en hopen dat wij nog lang van zijn aanwezigheid kunnen genieten.



Gelukkig hebben wij een nieuwe penningmeester kunnen verwelkomen in de persoon van Henk Tuerlings. Henk is financieel adviseur en daarom zijn wij blij dat Henk het penningmeesterschap op zich wil nemen. Wij wensen Henk veel succes maar vooral ook veel plezier met zijn nieuwe functie in het bestuur.

Trapondersteuning



Hiermee heeft onze ere-voorzitter Peter Tuerlings vandaag tijdens D'n Opstoet alle haalbare prijzen in de wacht gesleept. Hij heeft er lang op moeten wachten om weer mee te mogen doen, maar het resultaat is er naar: De Grôtste Zot, Eerste prijs bij de Eenlingen en de Publieksprijs. Peter nogmaals van harte gefeliciteerd met het door jou behaalde resultaat. Als Buntsteker zijn we natuurlijk wel weer erg trots op je....



Rubriek: maak kennis met een Buntsteker

Mijn naam is: Monique Marcelis
Leeftijd: 54
Burgerlijke staat: Gehuwd met Ton
Woonplaats: Tilburg
Buntsteker sinds: 1-9-2020 (eerder al van 1990-2010)
Instrument: Bariton



Als "oude" nieuwkomer bij de Buntstekers is mij gevraagd iets over mezelf te vertellen in deze nieuwsbrief. Het woordje "oude" omdat ik voor ik weer lid werd van deze bende, reeds ruim 20 jaar lid ben geweest. Mijn naam is dus Monique Marcelis en ik ben al bijna 36 jaar getrouwd met Ton. Samen hebben wij 2 kinderen, Joost en Bart. Ton is binnen de Buntstekers reserve slagwerker. Doordat hij 2 jaar geleden gevraagd werd om in te vallen, ben ik ook weer bij deze gezellige club beland. Eigenlijk is er weinig veranderd. Veel dezelfde leden, alleen allemaal wat jaartjes ouder. En ja, ze mauwen nog net zo hard.

In de tijd dat ik geen lid was heb ik me gericht op het maken van taarten. Bakken en koken is altijd al een grote hobby van mij geweest. Ik verzorgde dan voorheen ook vaak de catering voor de band. Na heel veel workshops te hebben gedaan, onder andere bij Robert van Beckhoven (Heel Holland bakt) ben ik gestart met mijn eigen bedrijfje *ZaligeZoetigheden* genaamd. Ik maak vooral veel taarten, bekleed en gedecoreerd met marsepein maar daarnaast ook heel veel ander gebak. Vooral de progrestaart en slagroomtruffels zijn erg in trek. Neem gerust eens een kijkje op mijn website: www.zaligezoetigheden.nl en op Facebook ben ik ook te vinden onder de naam zaligezoetigheden.

Naast mijn dagelijkse werk en het maken van taarten vind ik ook nog tijd om reisjes te organiseren en vooral ook om zelf te maken. Ons favoriete vakantieland is Amerika. Vooral Florida vinden wij erg leuk. Helaas hebben we door corona 3 geplande reizen moeten annuleren. In april staat nu onze volgende reis naar The States gepland. Ik probeer daar ook dagelijks een blog bij te houden over onze belevenissen. Sinds een jaar of 15 organiseer ik ook jaarlijks een reisje met (oud-) collega's en inmiddels ook hun partners. Dit is begonnen met een dagje weg met Ryanair voor 1 euro met 10 personen en is inmiddels uitgegroeid tot een geheel verzorgd reisje van 6 dagen naar Mallorca met 26 personen in juni van dit jaar. Inmiddels hebben we al veel steden bezocht en dit is altijd erg gezellig. Ik vind het heel uniek dat we dit met collega's kunnen doen.

Ik hoop dat we komende tijd weer wekelijks kunnen repeteren en dat we ook weer optredens kunnen gaan verzorgen. Jammer genoeg ben ik op dit moment nog maar de enige baritonspeler. Het zou fijn zijn als ik daarin wat versterking zou krijgen. Wellicht krijgen jullie, door het lezen van de nieuwsbrief zin om ook muziek te gaan maken bij deze gezellige club. Aarzel niet en meld je aan of kom een keer kijken op onze wekelijkse repetitie avond.

Volgens mij was eigenlijk Arno aan de beurt om iets over zichzelf te vertellen dus geef ik bij deze de pen aan hem door.

Muzikale groet,

Monique

Commissie Wijneveningen

In het weekend van 16 t/m 18 september 2022 staat er weer een bezoek gepland aan de Moezel. Na 2 jaar afwezigheid willen we er dit jaar weer een geweldig feest van maken. Nadere informatie hierover volgt op korte termijn.

Vergeet niet, in ieder geval in uw agenda, alvast een plek te reserveren!

